

Förord

Vi som har haft förmånen att få vara nära Gunilla Byrman som kollega, handledare och vän känner henne som en passionerad yrkesutövare med stor arbetskapacitet, en engagerad inspiratör och en hjärtlig och trofast person. Som forskare och lärare kännetecknas Gunilla av en allmänhumanistisk glöd och ett starkt samhällsengagemang. Denna energiska ”nordiska” har alltid nya forskningsprojekt på gång, nya kontakter att knyta och nya texter att skriva. Inte minst kan det finnas fler doktorander som ska handledas med värme och stort engagemang.

I Gunillas yrkesbana syns en stor spännvidd i forskningsintressen. Hon disputerade 1989 i Lund på en avhandling om svenska graviditetsuttryck. 2008 blev hon professor vid Linnéuniversitetet. Som forskare och lärare har hon ingått i olika forskningsmiljöer, ofta tvärvetenskapliga, och varit en central kraft i uppbyggnaden av forskarutbildningen i svenska språket. Under sin tid som professor har hon forskat om medeltida skämtballader, tidningsspråk, polisers skrivande, språkliga genuskonstruktioner i utlysningstexter och domar, multimodal kommunikation i mödrahälsovård för nyanlända och mycket annat. Hon har också energiskt värnat svenskämnet som en del av den bredare disciplinen nordiska språk. Gunillas betydelse för utvecklingen av svenska språket som disciplin vid högskolan i Växjö och Linnéuniversitetet måste framhållas. Inte minst har Gunilla varit drivande i att arrangera konferenser och locka internationella storheter till Växjö. Gunilla har alltid något på gång. Vi tvivlar på att hon någonsin kommer att ha tid att gå i pension, så med denna vänbok vill vi hylla henne mitt i språnget mot nya samarbeten, projekt och texter.

Förhoppningen är att artiklarna i detta temanummer av *HumaNetten* – en tidskrift som Gunilla själv var med och startade för över 20 år sedan – ska spegla både något av bredden i Gunillas forskargärning och bredden inom nordistiken.

Hälsningar från vänner via dina före detta doktorander

Astrid, Ewa, Ola och Peter