

Redaktören har ordet

Om måttet på storhet är att aldrig stå stilla så ligger Linnéuniversitetet högt. För tre år sedan bildades universitetet som en sammanslagning av Växjö universitet och Kalmar högskola, med en splitter ny institutionsindelning. Det medförde att *HumaNetten* blev organ för två institutioner, nämligen Kulturvetenskaper och Språk och litteratur. Det nummer ni nu har framför er är det sista under den inte så gamla ordningen, eftersom en ny indelning står vid dörren lagom till nyåret. Det kommer fortsättningsvis att finnas inte mindre än fem humaniorainstitutioner på Linnéuniversitetet – men fortfarande samma gamla *HumaNetten*, Sveriges äldsta nättidskrift. Vi hoppas och tror att den nya organisationen kommer att ha stimulerande effekter för den intellektuella produktionen. I detta nummer bjuder vi på en varierad spis av kulturella och didaktiska studier. Religionsvetaren Stefan Arvidsson skriver om ”Små barns första möte med Adolf Hitler: Dagboksanteckningar från deltagande observation i det egna hemmet”, där vi får ta del av hur författarens barn konfronteras med vår världs mörkare sidor i skola och vardag. Litteraturvetaren Peter Forsgren bidrar med studien ”Kvinnan, mannen och den moderna utvecklingen: Modernitet och genus i Elin Wägners och Ludvig Nordströms författarskap”. Här visar Forsgren att de bägge sinsemellan samtida författarna hade helt olika idéer om vad den moderna utvecklingen i Sverige skulle leda till. Jean-Georges Plathner, språkvetare och universitetslärare i franska, studerar ”Bildernas roll i undervisningen i franska”, där bilder definieras som de föreställningar eller representationer som påverkar elevers val av språkstudier. Den fjärde och sista artikeln i detta nummer är skriven av historikern Anna Rosengren vid Högskolan i Södertörn, ”Språkhistorisk forskning”. Trots titeln handlar det inte om traditionell lingvistik utan om historia i kölvattnet på ”the linguistic turn”. *HumaNetten* tar också en titt på nyutkommen litteratur om arkeologen Oscar Montelius och om det ofta missförstådda sydöasiatiska land som omväxlande kallas Burma och Myanmar. Det är tradition att *HumaNetten* presenterar den nya forskning som görs inom ramen för humaniora på universitetet. Sist i detta nummer summerar vi de avhandlingar som har färdigställts vid institutionerna för Kulturvetenskaper och Språk och litteratur under 2011 och 2012.

Trevlig läsning
önskar
redaktionen genom
Hans Hägerdal